
lied 11: Hebben en zijn

refr:

Er zijn werkwoorden in onze taal,
die gedragen zich, niet normaal.
Hebben en zijn, je moet ze kennen.
Ze komen veel voor, maar het blijft altijd wennen.

Ik heb, jij hebt, wij hebben, maar hij heeft.
Hebben is een werkwoord dat zijn eigen leven leeft.
Hij had, wij hadden, of hebben gehad.
Je vraagt je soms af, wie bedenkt nou zowat?

refr:

Ik ben, jij bent, maar zij zijn en hij is.
Zo'n werkwoord zorgt voor een hoop ergernis.
Hij was, jullie waren of zijn geweest.
Is dat soms bedacht door een foltergeest?

refr: